

Pieter Cornelis Bruijnooge

Piet



't Moment waarop jij stierf,
toen brak mijn hart in twee,
één helft gevuld met pijn,
de andere helft stierf mee.

Ik lig vaak wakker 's nachts
en denk dan vol verlangen
aan toen jij er nog was;
van tranen nat mijn wangen.

De herinnering aan jou
is wat mij nooit verlaat,
die vult mijn hart met pijn,
iets wat nooit overgaat.

Ik berg je in mijn hart
en daar blijf jij voorgoed,
tot eens die dag aanbreekt
dat ik jou weer ontmoet.

Zomaar, zo plotseling weggeleden uit ons leven

Pieter Cornelis Bruijnooge
Piet

Oostburg
17 september 1946

Phnom Penh
1 maart 2018

Plony Bruijnooge-Nieuwenhuizen

Edwin
Jaimy

Vutha en Sokla

Tonnemanplein 1
3151 PR Hoek van Holland

*Geen bloemen, graag een donatie voor Kids At Risk Cambodia
voor informatie zie: <http://kids-at-risk-cambodia.org>
Voor uw donatie zal een box aanwezig zijn tijdens de afscheidsplechtigheid*

De afscheidsplechtigheid voorafgaande aan zijn crematie zal worden gehouden
donderdag 15 maart om 13.00 uur in de aula van crematorium De Dijk,
Hooge Zeedijk 100, Maassluis.

Na de bijeenkomst is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de aula van
het crematorium.